

| Jesus is being tempted (Luke 4:1-11) | Jezus wordt op verzoeking gebracht (Lucas 4:1-11) |
|---|--|
| <p>Oh yes, it always happens to us that we really want to have something: the same games the other kid has, the way the other kids play together, how someone can do things, the money others can spend. There are so many things how we can be tempted.</p> <p>And yes, even Jesus has been tempted by Satan! After fasting for 40 days in the desert, Satan came to Jesus, putting him at different places saying to Jesus, 'Come on, you are the son of God, you are hungry, you can have bread to eat, you have the power to lead kingdoms, you can even fall down from the highest point and live.' But Jesus always said 'no' to the temptations of Satan – and Satan had to leave him.</p> <p>Can you also say 'no' to the temptations put in your way? With Gods help you can! So let Him help you!</p> | <p>O ja, het overkomt ons altijd dat we iets heel graag willen hebben: dezelfde spelletjes die het andere kind heeft, de manier waarop de andere kinderen samen spelen, hoe iemand dingen kan doen, het geld dat anderen kunnen uitgeven. Er zijn zoveel dingen waardoor we in verleiding kunnen komen.</p> <p>En ja, zelfs Jezus is door Satan verleid! Nadat hij 40 dagen in de woestijn had gevast, kwam Satan naar Jezus toe en zette hem op verschillende plaatsen neer en zei tegen Jezus: 'Kom op, je bent de zoon van God, je hebt honger, je kunt brood te eten krijgen, je hebt de macht om koninkrijken te leiden, je kunt zelfs van het hoogste punt naar beneden vallen en leven.' Maar Jezus zei altijd 'nee' tegen de verleidingen van Satan - en Satan moest hem verlaten.</p> <p>Kun jij ook 'nee' zeggen tegen de verleidingen die je op je pad worden gebracht? Met Gods hulp kun je dat! Dus laat Hem je helpen!</p> |

THE TEMPTATION OF CHRIST JESUS

Help Jesus pass all of Satan's tests and rebuke him.



